

WIE wil er met mij VREEMDGAAN?

Als we de onderzoeken mogen geloven, gaan we massaal vreemd. Ja, ook vrouwen. Journalist Sabine Leenhouts (41), zelf twaalf jaar getrouwd, ging op onderzoek en dook in de wereld van stiekeme afspraakjes en spannende mailtjes.

TEKST: SABINE LEENHOUTS FOTOGRAFIE: MARK UYL MET DANK AAN: SECOND LOVE EN RESTAURANT ONDER DE LINDE IN BERGEN

Vrouwen zijn bezig met een inhaalslag als het om vreemdgaan gaat. Zo'n 40 procent schijnt buitenechtelijk te rommelen! Zelf ben ik twaalf jaar getrouwd en wars van vreemdgaan, maar ik wil weleens weten wat mijn seksegenoten drijft om een seksvriendje te zoeken. Volgens de talloze vrouwenfora die het internet rijk is, blijken we om twee redenen vreemd te gaan. De meesten zijn niet tevreden met hun bestaande relatie. Ze zijn de sleur zat, missen aandacht van hun partner en hebben dus een relationele reden voor het overspel. Een veel kleiner aantal heeft een biologische drijfveer: ordinaire lust. Deze vrouwen hebben de behoefte om het eens met een ander te doen zodat ze de hormonen weer door hun lijf voelen gieren. Vooral die laatste groep spreekt tot mijn verbeelding. Ik moet toegeven dat ik ook liever de Samantha uit



Sex and the City zou willen zijn, maar ik ben het niet. Ik ken maar weinig vrouwen die dusdanig seksueel agressief op zoek gaan naar iemand om mee te vrijen. Zelf stap ik ook niet zo snel op een man af om hem onomwonden te laten weten dat ik hem zie zitten. Ik laat me graag verleiden. Maak mij maar ouderwets het hof. Maar goed, als ik een buitenechtelijke date wil, moet ik daar toch echt zelf moeite voor

doen. Waar vind ik een man om mee vreemd te gaan? In mijn dorp lopen genoeg bronstige veertigers die hun midlife crisis te lijf willen gaan met een stevig robbertje overspel. Maar net zoals rommelen met een collega of iemand uit de kennissenkring vaak leidt tot ongemakkelijke en pijnlijke situaties wanneer het 'uitkomt', lijkt het mij erg slecht voor mijn reputatie om me te storten op de plaatselijke mannen.

Overspelige mensen

De website *Second Love* biedt uitkomst. De site richt zich op overspelige mensen en voert als slogan 'Life is short, have a second love!'. Voordat ik me inschrijf heb ik een gesprek met de eigenaar van de site, Erik Drost (43) bedacht een paar jaar terug dat er een markt moest zijn voor mensen die naast hun bestaande relatie een tweede liefde zochten. Zijn idee sloeg aan: inmiddels hebben al meer dan 125.000 mensen een uniek profiel aangemaakt. Een >





kwart daarvan is vrouw. Dus ruim 30.000 vrouwen gaan actief op zoek naar een buitenechtelijke date! Zelf doet Erik niet aan buitenechtelijke relaties. Hij heeft genoeg aan zijn nieuwe vriendin, maar begrijpt wel waarom steeds meer vrouwen zich op zijn site inschrijven. "Vaak zijn vrouwen voor hun man minder belangrijk dan de afstandsbediening. En als ze iets willen vragen, horen ze negen van de tien keer: 'Wacht even...'. Hij vindt *Het Journaal* of *Studio Sport* belangrijker. Uiteindelijk schreeuwt zo'n vrouw om aandacht en via *Second Love* kan ze dat heel gemakkelijk en gecontroleerd krijgen."

Tja, Erik heeft een punt. Ik snap het best wanneer vrouwen hun heil bij een andere man zoeken. In sommige relaties is het inderdaad armoe troef als het om aandacht gaat. En dat is waar het de overspelige vrouw in veel gevallen om te doen is... Gezien worden.

Ik schrijf me in en naast de gebruikelijke informatie als uiterlijke kenmerken en leeftijd moet ik ook vragen beantwoorden die best vrijpostig zijn. Hou ik bijvoorbeeld van orale seks, wil ik graag kijken of beken worden en ben ik te porren voor een spelletje bondage of een trio? Ook moet ik vertellen wat mijn gewenste relatie is. Ik vul 'flirten en daarna zien we wel' in. Mijn naam hou ik geheim, maar ik zet er wel een echte foto op. Na één dag heb ik al veertig mailtjes, een week later zijn dat er over de tweehonderd. Blijkbaar lig ik goed in de markt van de notoire vreemdgangers. Het voelt best raar om al die berichten te lezen. Ze variëren van korte krabbels als:



'Ik durf nu wel met hem af te spreken bij EEN MOTEL LANGS DE A9'

Ik vind jou een ontzettend mooie vrouw, wil jij met mij het avontuur aangaan tot Wat een geile kop, zullen we neuken?. Ook gaan sommige mannen helemaal los en schrijven ze dat ze zich enorm aangetrokken voelen tot mijn profiel, gelukkig getrouwd zijn (!) maar met mij het gemis in de relatie willen opvullen.

Niet iedere man heeft een foto geplaatst en aangezien ik van nature al niet te veel moeite wil doen voor een vent, vallen die meteen af. Tja, kom op, zeg. Ik heb geen zin om eerst over en weer te mailen om er vervolgens achter te komen dat ik met de zoveelste kalende dikkerd te maken heb. Want eerlijk is eerlijk, niet iedere man die op deze site staat, is een cadeautje voor het oog. Ik zie heel gewone mannen, aantrekkelijke mannen, zelfingenomen mannen die kijken alsof ze een godsgeschenk zijn en echt heel leuke mannen. Maar gelukkig zijn er ook een paar knappe, jonge exemplaren met wie je in een ontuchtige bui best meer dan een beschuitje wilt eten.



Lekker ding

Ondertussen heb ik thuis ook nog een man, die zich inmiddels vaker dan gebruikelijk interesseert voor mijn werk en buitenactiviteiten. "Wie ga je ook alweer interviewen? En moet je nu alweer tennissen?" Ook zie ik dat hij in mijn mail heeft gesnuffeld. Op mijn vraag of hij zich zorgen maakt, zegt hij dat-ie voelt dat ik niet alles aan hem vertel. Hij heeft helemaal gelijk. Alles in het kader van mijn onderzoek weliswaar, maar ik heb 'B78' wel gemaïld dat ik zijn bericht leuk vond. Onomwonden liet B78 me namelijk weten dat ik er volgens hem lekker uitzie en hij ervan overtuigd is dat wij het samen leuk kunnen hebben.

En zijn foto? Nou, ik kreeg het er warm van. Wat een lekker ding! Maar zet ik dit door? Ga ik daadwerkelijk met hem daten om te voelen hoe vreemdgaan werkt? Ik ben in elk geval ontzettend benieuwd naar zijn beweegredenen. Waarom gaat een 32-jarige man met een, volgens eigen zeggen, 'prima relatie van vijf jaar', op zoek



‘Het gaat me angstaanjagend makkelijk af om STIEKEM BUITENECHTELIJK TE ROMMELEN’

naar een buitenechtelijke date? Daarnaast ziet hij er ook nog leuk uit – deze man heeft toch geen tussenkomst van een website nodig?

We bellen en spreken af om elkaar in een grand café te treffen. Stiekem. Ik moet toegeven dat het me angstaanjagend makkelijk afaat om buitenechtelijk te rommelen en dat vervolgens compleet te verzwijgen voor mijn echtgenoot. Maar als ik er echt bij stilsta, krijg ik er ook buikpijn van. Ik zou het namelijk helemaal niet zo grappig vinden als mijn man stiekem met een ander zou afspreken. Dus vertel ik thuis én aan mijn geheime date wat er gaande is. Mijn man is niet onverdeeld enthousiast over deze opdracht, maar hij vertrouwt me wel. De buitenman voelt zich daarentegen enorm bedrogen. Dat is toch wel de grootste grap ooit! De man die op het punt staat om een date te hebben met een vrouw die niet de zijne is, vindt het geen stijl dat ik niet voor een wilde nacht te schaken ben. Omdat hij maar blijft volhouden dat ik van

gedachten zal veranderen zodra ik hem zie, stem ik alsnog in met een afspraakje. Dit wil ik toch weleens meemaken! Nu voor mij duidelijk is dat ik het bed niet met hem zal delen, durf ik wel af te spreken bij een motel langs de A9.

Florerende business

Terwijl ik door de lobby naar het restaurant loop, zie ik een stel van middelbare leeftijd opgewonden aan elkaar plukkend voor de receptie staan. Die gaan vreemd, dat is duidelijk. De receptioniste wil me niet vertellen hoeveel stellen zich gemiddeld per week voor een uurtje of twee inchecken, maar een vriendin die vroeger een Van der Valk-receptie bemande, weet wel beter. Zeker een paar keer per dag kwamen er stelletjes voor een kamer, die contant betaalden en binnen kantooruren weer weg waren. Het blijft een florerende business, dat vreemdgaan.

Ondertussen wacht ik aan mijn tafeltje in het restaurantgedeelte op ‘mijn’ B78. Na

een half uur is hij er nog niet. Zal ik hem bellen? Nee, slecht idee: vreemdgangers kun je niet zomaar bellen. Die moet je eerst een sms’je sturen en vragen of het uitkomt. Het is namelijk zondagochtend en dan zitten een heleboel gezinnen aan het ontbijt. Ik denk aan mijn man die met de kinderen de duinen in zou gaan... Dat doet het ‘m. Ik hou het voor gezien.

Terwijl ik buiten over het parkeerterrein loop, zie ik een prachtige jongen die druk bellend naar de ingang loopt. “Ik ben nog heel even op de zaak bezig en rond een uur of twee gaan we dan naar jouw ouders,” hoor ik hem zeggen. Ik hou mijn zonnebril op en passeer hem stoïcijns. Het is goed zo. Ik snap heel goed hoe dit werkt en waarom mensen dit doen. Vreemdgaan gaat om aandacht, spanning en seks. Maar ik ga naar huis. Lekker naar mijn eigen man. □

Een geheime minnaar... zou u daar iets voor voelen? Vertel het op onze site: www.vrouw.nl